

## De Fryske Dûnsers

Is een samengestelde groep Friese Folkloredansers die allemaal ook lid zijn van een Folkloredansgroep die is aangesloten bij de F.F.G.N.

De groep is ontstaan toen de Provincie in 2010 een Friese delegatie met o.a. een Folkloregroep naar Nieuw Zeeland wilde sturen om daar de “Friezen om utens” warm te maken voor “[Fryslân Ferbynt](#)”,

dat zou een wereldwijd netwerk moeten worden van mensen die zich verbonden voelen met Friesland. In 2012 zou daar een groot internationaal evenement voor volgen in Friesland.

(helaas is dit evenement er door geldgebrek nooit van gekomen).

Toen bleek dat er niet voldoende leden van de Ljouwerter Skotsploech bereid waren om deel te nemen aan zo'n lange reis besloot Jan van der Meulen, dansleider van Leeuwarden, om ook de overige aangesloten Folkloregroepen te polsen zodat er gezamenlijk wel aan het verzoek kon worden voldaan. Er hebben zich toen 32 personen aangemeld waarvan er uiteindelijk 29 zijn afgereisd samen met de gedeputeerde Sjoerd Galema, een paar boeren, Tsjêbbe Hettinga en [Anneke Douma](#). Twee dansparen waren al in Nieuw Zeeland en hebben zich daar bij de groep aangesloten.

Omdat de meeste deelnemers de groep bijeen wilden houden, om nog eens met elkaar op reis te kunnen gaan, is besloten er eerst nog geen vereniging of stichting van te maken, maar gewoon een vrijblijvende groep enthousiaste dansliefhebbers. In augustus 2013 zijn we met 20 personen naar een Festival in Bosnië-Herzegovina geweest, in 2015 naar Polen en in 2016 naar België. Dit waren allen superleuke trips. Zie de foto's en reisverslagen elders op deze site. Een ieder die al lid is van een van de Friese Folkloredansgroepen, en bereid is een aantal zondagen in het jaar te komen oefenen in Marrum, kan zich zonder meer bij deze groep aansluiten.

Om een eigen bankrekening te kunnen openen heeft de groep zich in februari 2015 toch genoodzaakt gezien zich als Stichting laten inschrijven bij de KvK. onder nummer 62688383.