

## **Verslag van vrijdag 9 januari 2015 in Hotel Gaasterland te Rijs.**

Op vrijdag 9 januari vertrokken wij Terschellingers al om 12:30 uur van het eiland voor ons teambuilding weekend in de Zuid Westhoek van Friesland.

Zodoende kwamen wij als eersten om kwart over drie al aan in Hotel Gaasterland in Rijs.

Na een "gratis kop koffie", een prettige service van dit hotel, te hebben genuttigd, kwamen al snel meer Dûnsers binnen druppelen en na elkaar veel lock en seine te hebben toegewenst verzamelden we ons in de voorzaal van het hotel.

Toen we er allemaal waren heeft Alie ons namens de organisatie, die bestond uit leden van de dansgroep Aald Hylpen, welkom geheten.

Om kwart voor zes zijn wij even naar het ons toegewezen zaaltje vertrokken om het lied voor Jan van der Meulen in te studeren, waarna wij om kwart over zes aan tafel zijn gegaan voor een koud en warm buffet.

Van 20:00 uur tot 21:00 uur zijn wij in 4 groepen gaan bowlen. Daarmee scoorde ik de meeste punten en kreeg daarmee van Alie de opdracht mee om het verslag voor deze eerste dag te schrijven. Na het eten had de organisatie nog een paar leuke spellen voor ons in petto waar Auke, de nieuwe vriend van Greetje, de grote winnaar van werd.

Tenslotte zijn we allemaal rond de bar gaan hangen waar wij nog even een paar drankjes nuttigden.. Om ca. 24:00 uur hadden de meesten van ons de pijp wel uit en gingen naar bed.

Al met al was het een fijn begin van ons uitje hier in Gaasterland.

## **Verslag van zaterdag 10 januari**

Zo rond 8.30 uur liep iedereen langs het ontbijtbuffet om te genieten van warme broodjes, jus en thee of koffie. Om half tien stonden de meesten klaar in de hal met de wandel-schoenen aan voor een mooie boswandeling in de storm. Gelukkig was het droog. Goasse vertelde enthousiast over de mooie natuur in het Rijsterbos . Joukje en Alie gingen per auto via Balk en Slotermeer naar het MInserklif bij het IJsselmeer, waar de wandelaars inmiddels zaten te kijken naar de kite-surfers, die toch maar niet het onstuimige meer opgingen. Na van de koffie en appeltaart genoten te hebben, werd de terugreis door het bos gemaakt, nu heerlijk met de wind in de rug; maar toch kwam de regen nog even , dus snel doorlopen.

Ook daar wachtte warme koffie of chocolademelk, en om 12.30 was het alweer tijd voor de lunch die voor ons klaarstond.

Om 13.45 uur stonden de auto's al weer klaar, nu over of langs de zeedijk, langs Laaxum ( de kleinste haven, It Reade Klif, Het Hooglandgemaal dat druk in actie was vanwege de overvloedige regen, Het vrouwtje van Stavoren, de viskraam van Doede Bleeker naar Molkwerum, waar de " Molkwarder koeke" gemaakt wordt naar Hindeloopen . Daar dwaalden we nog even door de straatjes, langs de Chocolaterie totdat we ontvangen waren in het Schaatsmuseum . Daar was koffie met een heerlijke BONBON. Marijke Griek , in Hindelooper kostuum vertelde ons 4 mooie verhalen in de Hielper taal, dat toch goed gevolgd kon worden o.a. Het schip met geld, de boer en de eend, en Ame Gijs . Daarna gingen we weer terug naar Rijs, na gingen anderen via de zeedijk naar het hotel. Om 18.15 uur verzamelden we ons rond het dinerbuffet en konden we daarna rustig "uitbuiken".

Om 20.00 uur kwamen we weer bij elkaar in onze zaal voor de open avond.

We begonnen met een quiz over van alles uit Friesland en wat we overdag gehoord hadden.

Daarna een paar voordrachten : De fûgels van Gerrit Breteler en De baerch fan it âlde wyfke.

Op Terschelling was een buurman op zee, dus latum op zee en vermaak je met de buurvrouw, want die moest getroost worden. Toen was het tijd voor actie : welke friese plaatsnamen werden hier uitgebeeld? Iedereen draaide om elkaar heen om een zo goed mogelijk resultaat te halen. We kwamen weer tot rust door de voordracht: De ballade van Longerhouw.

Uitgebeeld werd ook hoe men in vroeger tijd als matroos aanmonsterde . De BINGO werkte met het verhaal van Roodkapje en de boze wolf met 42 tanden... De Spuonnen kwamen op tafel , en de knibbels fan Trien maakten ook indruk. Tenslotte kwamen er 3 talentearre susters, dy't in gast verwachten... de avond werd besloten met het gezamenlijke lied:

Ode aan Jan v.d. Meulen, die er toch steeds weer voor zorgt dat we met veel plezier onze dansdagen doorbrengen en nieuwe dansen leren!

Daarna zaten we lekker na te praten en te drinken totdat ieder zijn kamer weer opzocht!

## **Verslag van zondag 11 januari**

Zoals we bij de Fryske Dûnsers gewend zijn moest er ook nu zondag weer worden gewerkt.

Na het ontbijt hebben we eerst de vergadering gehouden en daarna zijn we gaan dansen. Vooral onze nieuwste dans, de “Carl Eriks Wals” kreeg deze keer veel aandacht, maar ook de andere dansen werden zeker niet vergeten.

Na de pauze bleek de vermoeidheid sommigen van ons toch parten te spelen dus zijn wij er deze keer wat eerder mee opgehouden. Na nog wat te hebben gedronken konden wij weer afscheid van elkaar nemen en konden we terugzien op een heel gezellig en geslaagd weekend.

### ***De beste bowlers :***

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. Jan Kooyman    | 112 punten |
| 2. Auke v.d. Werf | 104 punten |
| 3. Durk de Vries  | 97 punten  |

De poedelprijs was voor Sietsche Ykema met 14 punten.



