

Verlagen van het teambuilding weekend in Fredeshiem van 2-4 februari 2024

Vrijdag 2 februari

Hei is zover, straks komen de 1e fders.

Wij zijn vroeg in Fredeshiem om alles door te nemen met Laura van de receptie en om iedereen te ontvangen.

Jos en Fopje hebben Meine en Gepke van station gehaald, it giet oan!!!

Rond 14.40 arriveren druppelsgewijs de rest v d groep.

Ieder kreeg na ondertekening zijn kamersleutel. Rond 4 uur zaten we aan koffie/thee met gebakken cake van Tytsje.

We hebben altijd gesprekstof, zo vaak hebben we daar geen tijd voor op de oefen zondagen.

18.00 konden we aan gedekte tafels in restaurant plaatsnemen.

Een procureur lap(je) op een bedje van groente, met patat en sperziebonen. Een ijs - bavarois toetje na.

Na het diner was er even ruimte om wat voor jezelf te doen.

20.00 werden we in onze eigen ruimte te dansen. Daar stonden de kannen koffie/thee en water alweer klaar met oranjekoek.

Rond 21.00 smaakte de oranjekoek lekker volgens iedereen.

Tot ongeveer 22.00 weer lekker geoefend waarna het fris of de borrel er prima in ging.

Richting 23.00 ging een ieder naar zijn kamer. Om morgen 8.30 weer fris aan het ontbijt te verschijnen.

Groet van Thea

Zaterdag 3 februari

Na een, voor sommigen, frisse nacht waren we allemaal weer present om half negen bij het ontbijtbuffet. Dat was door het personeel van Fredeshiem keurig verzorgd.

Het eerste onderdeel van deze dag was **een buitenactiviteit**. Er was een keuze tussen klootschieten, een wandeling rondom Fredeshiem en voor de binnenblijvers een spelletje met Pietsje (zij kon met een zere knie niet naar buiten).

Het klootschieten, keurig verzorgd door Durk en Grytsje, werd een gezellig sportief gebeuren.

We werden verdeeld in 2 groepen en elke groep ook weer opgedeeld in een A en B groep. Er werd een parcours (soms wat modderig...) van 2 km afgelegd en het was de bedoeling om in zo weinig mogelijk beurten worpen te maken met een jeu de boule bal. De groep die de minste beurten had werd winnaar. De groep *Grytsje, Anne en Gerlof* hadden er 66 beurten voor nodig gehad en kwamen als winnaar uit de bus.

Na de lunch was het tijd voor vertrek naar Noordwolde, al waar we een bezoek brachten aan **het Nationaal Vlechtmuseum**. We werden opgedeeld in 2 groepen en iedere groep kreeg een rondleiding door het museum met een 2 bevlogen gidsen. Er werd veel verteld over de totstandkoming van de rotanindustrie in Noordwolde e.o.

Er was een bezoek aan de directiekamer met verhalen over de eerste directeur van de school, daarna werd de lesruimte, waarin een markant figuur aan het vlechten was en een mooie verhalen had en waarin verteld werd, hoe 12 en 13 jarigen prachtige schetsen maakte van rotan stoelen en ingewijd werden met de vlechttechniek. Ook de rondleiding door het museum met veel voorbeelden van rotanmeubelen maakte indruk.

Het bezoek werd afgesloten met koffie en Manou koek in het buurthuis naast het museum. Zo

werd het een gezellige afsluiting en was het om vijf uur de hoogste tijd om weer af te reizen naar Fredeshiem.

Na het diner, ook dit viel prima in de smaak, was het tijd om te starten met de kenniskwis ‘**de slimste groep**’ onder leiding van Jos.

Door middel van speelkaarten werden 6 groepen gevormd en zij moesten de hersens laten kraken door het maken van 6 pittige opdrachten; geografie-droedels-rekenen-algemene kennis-spelen met woorden en als afsluiter de limerick in geheimschrift.

Wat werd er hard en fanatiek gewerkt, veelal in opperste concentratie. Sommige opdrachten waren te doen, maar er waren er ook bij die zorgde voor ‘kopzorgen’. Bij elk onderdeel waren punten te verdienen en de winnaar werd de groep van *Teatske, Jan, Wil en Durk* met 73 punten. Zij mochten een keuze maken uit de door de leden meegenomen prijsjes.

Als laatste onderdeel van deze toch wel drukke dag stond nog een danssessie gepland.

Maar.....iedereen zat er toch wat uitgeblust bij en werd de avond met een drankje en hapje afgesloten en werd het weer tijd om de kamers op te zoeken.

Jos

*Bekijk het leven ook eens anders
er zijn perspectieven genoeg
vraag het aan de kikker de vogel
om een ander standpunt in te nemen
is het eigenlijk nooit te vroeg*

Zondag 4 februari

En dan wordt het zondagmorgen; de laatste dag van ons verblijf in Fredeshof. Wij, in kamer 25, worden gewekt middels een bescheiden “ tik, tik “ op de deur: Oege.

De gebruikelijke rituelen die bij het opstaan horen voeren we uit. Daarna alvast een rolkoffertje inpakken.

Past het er nog wel in ? en ja hoor, dat lukt wel weer.

Op naar het ontbijt dat er ook deze keer weer uitstekend verzorgd uitziet. Het is er al een gezellige drukte; men is noch lang niet met elkaar uitgepraat. We hebben geen vaste zitplaatsen. Dan zit je hier en de volgende keer daar, met iemand anders te keuvelen.

Vervolgens tanden poetsen, kamer ontruimen en afsluiten. Kamer sleutels bij de balie inleveren en afrekenen. Dit diende voor 10 uur te gebeuren.

Op dat tijdstip was de ledenvergadering gepland.

Dit werd een kwartiertje later, zoals te verwachten was.

In de vergaderzaal stonden koffie-, thee- en waterkannen klaar.

Intussen waren ook Gerrie, Popke en Leroy gearriveerd.

Omstreeks 11.30 uur was de bijeenkomst afgelopen.

Een vergader verslag wordt afzonderlijk opgemaakt.

Gepland was daarna dans repetitie onder leiding van Joukje. De “wals varia “ stond op het programma, nieuw voor de meesten. Het bleek een samenvoeging van diverse bekende dansen te zijn. Een welkome aanvulling op ons repertoire.

We oefenden de bekende dans blokjes en dat was voor iedereen toch wel weer eens noodzakelijk.

Met een goed gevoel werd het weekend afgesloten om 16 uur.

Durk en Grytsje