

Fryske Dûnsers naar Kampenhout (België) 6 en 7 aug. 2016

Op 6 aug. vertrokken 15 Fryske Dûnsers in busjes vanuit St. Annaparochie, in Lemmer kwamen er nog 5 dansers bij, en zo gingen we naar Kampenhout. We hadden een vlotte reis, even onderbroken door een koffie- en/of sanitaire stop, We kwamen tegen 3 uur aan bij Sint Katelijne, waar een gids ons naar de jeugdherberg bracht; hier zouden we overnachten. Na overleg kleedden we ons direct in ons kostuum, dan hadden we meer tijd voor de BBQ, maar moesten opletten om geen vlekken in de kleding te krijgen. Om 5.15 uur waren we in Kampenhout, waar we hartelijk verwelkomd werden en direct konden aanschuiven bij de andere groepen: Les Pollethais uit Dieppe een Frans havenstadje, en de groep Buochs uit Zwitserland die al buiten zaten te eten. Om 7 uur begonnen de optredens: iedere groep kon 2 x optreden op een grote dansvloer in de tent. Helaas was de vloer niet goed bestand tegen zoveel enthousiasme. De Fransen waren gekleed als zeelieden, en hadden een aparte charlatan (Jan Pierewiet???) meegenomen. Ook de Zwitsers deden hun best, ook met vendelzwaaien, dansen en jodelen, maar we dachten dat dit buiten mooier zou klinken als in de tent (nu was het soms hanengekraai). Om 11 uur werden we door een gids naar de jeugdherberg Roosendaal gebracht, voor sommigen was het bedtijd, anderen genoten met de Zwitsers tot 's nachts 3 uur van de gezellige sfeer.

Zondag morgen om 9.30 uur was iedereen weer in kostuum aanwezig bij het ontbijt, en om 9.45 vertrokken we naar de kerk in Kampenhout om de feestelijke mis mee te vieren, ter gelegenheid van het 475 jarig bestaan van het Sint Sebastiaangilde. Daarna kregen we frites met heerlijk vlees en een witlofsalade. Om 1 uur was er een parade (gildenstoet) door Kampenhout. Veel collega-gildebroeders liepen mee, ook andere dansgroepen: o.a. Reintje Vos, de Krekels, en La Saltarella, maar ook de Vendelzwaaiers, de Witlofteelt, en de paarden presenteerden zich, evenals de moderne tractoren.

Daarna begonnen weer de optredens in de tent, maar het programma liep erg uit: we waren pas om 6.40 uur aan de beurt i.p.v. 3.30 uur, en daarna smaakten de fritten of broodje-worst ons prima! We boden de feestcommissie Fryske sûkerbolle, een Skylger krûdenbitter en ús lokwinken aan. Ook mochten we het laatste optreden verzorgen, veel mensen waren inmiddels vertrokken, de dansvloer geruïneerd, en dus hebben we het maar even ingekort in overleg met onze dansleider en accordeonisten. Onze chauffeurs konden ons nachtverblijf zelf wel vinden, hoewel dat zo'n 15 km verderop lag. We waren om 9.30 weer in Roosendaal, waar een ware run op de douches ontstond. Daarna nog even samen

bij elkaar zitten of "horizontaal", hoewel dankzij de luidruchtige Zwitsers van slapen nog geen sprake kon zijn . Het was een prachtig weekend : Veel dansen, vendelzwaaien , mooi weer en veel enthousiaste mensen. Maandagmorgen alles inpakken en om 9. 45 uur stonden we weer reisvaardig. Na een koffiestop in Meerkerk en een uitgebreide koffiemaaltijd in Elburg, waren we om 4.15 uur in Lemmer, en daarna gingen de anderen door via Harlingen voor de boot naar Terschelling en naar St. Annaparochie.

Dank aan onze prima chauffeurs: de rest kon gezellig keuvelen en genieten. Zie [hier](#) voor een filmpje van een van onze optredens.